

Een wandeling door Stellendam

Een wandeling via het Spuipad, Molenkade en de haven. Gefotografeerd op 29 september 1970, aangevuld met enkele andere foto's. Voor meer zie www.nicospilt.com/stellendam



Spuipad 9, het huis van mijn oma, De Jager. Zij woonde hier met haar zoon Adrie. Ook mijn moeder Jannie en haar zus Jo zijn hier opgegroeid. Voor de deur staat de Scaldia van mijn vader.



Het witte huis was een pension.



Ansichtkaart uitgegeven door Drog. parf. foto- en boekhandel "Delta", Voorstraat 14, Stellendam.
Deze foto zal iets later dan mijn foto uit 1970 zijn gemaakt (kaart verzonden in 1974).



Het SpuiPAD. In het tweede huis van links woonden mijn overgrootouders, Van Gelder.



Ansichtkaart uit de tijd dat er nog een sloot voor de huizen lag. Deze is eind jaren 50 gedempt. De bruggetjes naar de huizen verdwenen en de naam Spui-gracht werd SpuiPAD.



In de loods links hebben De Tokkelaars nog geoefend.



Oude foto van De Tokkelaars. De man met vlinderstrik in het midden is mijn oom, Henk Noordijk. Hij speelde banjo. Rechts achter hem staat zijn vrouw Jo (met de mandolien).



Vorige pagina en hieronder: het huis en de tuin van mijn overgrootvader, Gerrit van Gelder.





Het einde van het Spui-pad. Een eind verderop staat wegrestaurant De Paddestoel.
Zie ook de laatste pagina van dit beeldverslag.



We verlaten het SpuiPAD (rechts) en lopen de Molenkade (links) op.





Voor de molen staat een vrachtwagen van garnalenhandel Dirk de Jager.
Dit was een van de broers van mijn grootvader Leen de Jager.

Deze stellingmolen heet "Korenlust". De molen is gebouwd nadat de voorganger (anno 1821) door een orkaan in november 1838 van zijn fundamenteën was geschoven. Ook werden onderdelen van de oude molen opnieuw toegepast in de huidige molen. Tot omstreeks 1927 had de molen ook onder de stellingzolder een pelsteen. Hieraan herinnert nog de overgebleven pelkist. Met de molen werd door de molenaarsfamilie Nachtegaal tot 1957 en daarna tot 1961 door de eigenaar S.J. Later op commerciële basis graan gemalen. In 1961 werd de molen aangekocht door de gemeente Stellendam en in 1964/1965 gerestaureerd. In 1988 ging de eigendom van de molen over op de Molenstichting Goeree-Overflakkee, die aan de molen in 1990 en 1994 restauraties liet uitvoeren.





De oude haven van Stellendam. De vissersvloot is verhuisd naar de nieuwe haven vlak bij de Haringvlietdam.



Loods van de Flakkeese Rondvaartdienst, in 1957 opgericht door de Stellendamse wethouder L.L. Visser.
Deze verzorgde rondvaarten langs de Deltawerken met salonboot "Lodewijk".

In de haven lag vroeger ook de reddingboot. Meer hierover op www.nicospilt.com/stellendam



De molen, in 1970 gefotografeerd vanuit Spuipad 9.

Op de molen in 1965



Twee foto's uit 1965, gemaakt door mijn vader vanaf de molen. In de tuin van Spuipad 9 is mijn overgrootvader aan het werk. Op de molenwiek staan van onder naar boven: mijn zusje Carina, mijn oom Adrie de Jager en ikzelf.



Kledingwinkel aan het Oranjeplein



De kledingwinkel aan het Oranjeplein, gefotografeerd in de zomer van 1968 (kort na de opening) en in juli 1972. De winkel was toen nog van Braber, maar werd later overgenomen door Henk en Jo Noordijk. Zij woonden boven de winkel.

De Paddestoel in 1970 en 2015



Omstreeks 1967 werd bij Stellendam een wegrestaurant met een tankstation gebouwd. Doordat het geheel op massieve pilaren gebouwd werd, is er veel beton (700 kubieke meter) en veel versterkend ijzerwerk gebruikt om de zware constructie te kunnen dragen. Deze vormgeving heeft er ook voor gezorgd dat het gebouw de bijnaam “De Paddestoel” kreeg. Onder het gebouw werd een grote kelder aangelegd waar de opslag in geplaatst werd. Dit was nodig door het ontbreken van een verdieping op de begane grond. Alles moest met een kleine goederenlift omhoog gebracht worden. Na voltooiing van de Haringvlietdam in 1970 verwachtte men dat het eiland Goeree-Overflakkee veel toeristen zou trekken. Ook zouden veel mensen de route over de dam gebruiken om naar Zeeland te gaan. Van alle goede plannen is echter niet veel terecht gekomen, omdat de weg, die vlak langs het tankstation zou lopen, circa 400 meter verder weg is aangelegd. Daardoor was het tankstation met wegrestaurant alleen bereikbaar met een omweg. In 1978 is begonnen met de bouw van 13 kleine bungalows op de plek waar eerst een camping was bij het wegrestaurant. De onderkant van de “Paddestoel” is dichtgemaakt. Boven, waar eerst het restaurant was, werden woningen gemaakt. Het tankstation verdween ook in die tijd. Sinds 1981 wordt het geheel beheerd door de familie Fok. Bron: www.degoedereede.nl



kleurenfoto: bron Google